

«Το νησί της Κύπριδας, Μνήμη και Ανάληψη»

Ποιητική δημιουργία της μαθήτριας:
Παπαργυροπούλου Βιολέττα με την συμπαράσταση
της υπεύθυνης καθηγήτριας.

Επιμέλεια οπτικού υλικού και εικονογράφησης:
Φλώρα Άννα Γκίκα
Πολυξένη Μπέρου
Έλιδα Λαλιά
Άρης Καρκάνης

[Αποτυπώνεται το εθνικό δένδρο της Κύπρου &
το παιδί (πρόσφυγας 1974) σε απόγνωση]



10ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες

6^ο Γυμνάσιο Αχαρνών



**Στολίδι της Μεσογείου,
νησί της Αφροδίτης,**

**« κοιτίδα» του φωτός
και της Ρωμιοσύνης»**

**Του Σεφέρη έγινες δεύτερη πατρίδα σε
ανάμνηση της χαμένης του πατρίδας!**

**Σε ποιον τόπο να ζήσω;
Εκεί που έσβησε το φως του ηλίου;
Εκεί που ακούστηκε η φωνή του
Μακαρίου;**



**Πόσοι σε επορθήσαν
από ματαιοδοξία;
Πόσοι στην Κερύνεια αντισταθήκαν
για την ανεξαρτησία;**

**Πόσες στιγμές στα Βαρώσια
χαθήκαν;
Πόσοι στο Ριζοκάρπασο
αγωνιστήκαν;**

Εικονογράφηση Μαθητριών



**Νησί της Αφροδίτης,
της θαλασσογεννημένης**

**Του Κυπριανού έγινες
αιώνια κατοικία**

**Και του μυθικού
Τεύκρου η δεύτερη
Σαλαμίνα**





**Ανάθεμα στους αίτιους
σκοτάδι και θρήνος το
ξημέρωμα του Ιούλη**

**Παντού θλίψη και
εγκατάλειψη**

Εικονογράφηση μαθητριών



**πόσοι περιμένουν
την ημέρα της
ανάληψης,**

**όταν θα ηχήσει «η
καμπάνα της
Ανάστασης»**

Εικονογράφηση μαθητριών

**Χρόνια περιμένουν στην Αμμόχωστο
τ' άνθη να μοσχοβολήσουν,**

το συρματοπλέυγμα του αίσχους όλοι να γκρεμίσουν.

Εικονογράφηση μαθητών/τριών





**Χρόνια περιμένουν τα βαλς τ' ουρανού,
το «τραύμα» να γιατρέψουν
και με την θεά του έρωτα- στα κύματα-
ξέφρενο χορό να στήσουν.**

Εικονογράφηση μαθητριών

*«...· θα γίνει ανάσταση μιαν αυγή,
πώς λάμπουν την άνοιξη τα δέντρα θα
ροδαμίσει του όρθρου η μαρμαρυγή, θα
ζαναγίνει το πέλαγο και πάλι το κύμα θα
τινάξει την Αφροδίτη...».*

Σεφέρης, «Μνήμη, Α'»